

Uw Kenmerk:

ABBA/VL/12383

Verslag van activiteiten in de World Interfaith Harmony Week (WIHW) 2018

In de WIHW van 2018 werd de betekenis van het gezin centraal gesteld. Het gezin, door m.n. christenen nog wel eens als “hoeksteen” van de samenleving genoemd, lijkt in de samenstelling lossler van aard te geraken in de huidige samenleving. De vraag werd gesteld: Hoe wordt daarover gedacht in de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities?

In deze week werden kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd, met ouderen van het woon- en verzorgingshuis Jonker Frans, op het Newtonplein, en voor interreligieuze jongeren bij ISKCON in de Weimarstraat.

Deze leidden naar een bijeenkomst op 3 februari 2018 in de H. Familiekerk aan de Kamperfoeliestraat.

De behoefte was er om de gedachten te ondersteunen van duidelijke teksten in de Boeken.

Deze teksten werden opgezocht door leden van de werkgroep en besproken met drie inleiders, met een islamitische, een christelijke en een hindoe/vedische achtergrond. Daarbij werden vragen gesteld en in groepjes besproken.

Het werd een actieve, levendige middag met mensen van vele achtergronden, niet alleen van een specifieke religie, maar ook humanistisch, atheïstisch of agnostisch. Zo’n 50 deelnemers waren aanwezig.

In de zoektocht naar overeenkomsten en ook verschillen was en bleef de stemming harmonieus!

Hieronder een verslag en beelden van de bijeenkomst op 3 februari!

Bijeenkomst 3 februari Heilige familie kerk, “Heiligheid van het Gezin”

Op zaterdagmiddag 3 februari, kwamen er ongeveer 25 mensen in segbroek bijelkaar, om het met elkaar over religieuze zaken te hebben rondom het thema “Heiligheid van het Gezin”. Geen filosofieën of ideeën van een geleerde of iets dergelijks maar, wat zegt het heilig geschrift, (vertaalde versies).

Opzet

Aan de hand van 3 presentaties, startend met het oudste geschrift, de Veda’s (=kennis), de Bijbel, en de Nobele Qur’an, de jongste, is er een kleine basis neergelegd. Een van de doelen van deze presentaties was om aan te tonen dat om verzen te interpreteren er soms wat meer achtergrond kennis nodig is, maar voor de doorsnee persoon die wilt gaan interpreteren helpt als je beschikt over:

- 1 taalkennis (moedertaal)
- 2 feitelijke/praktische algemene “wereldse” kennis, (van alles wat)
- 3 inlevingsvermogen
- 4 context/geschiedenis kennis
- 5 reflectie vermogen

Het merendeel beschikt over een aantal van deze vaardigheden, (behalve 4). En op deze basis, zijn er aan drie tafels verschillende verzen behandeld. Hoe kijkt die ernaar vanuit zijn visie of religie. Wat heeft hij of zij meegemaakt, en kunnen we de vers verklaren.

Na de dialoogtafels hebben we verder met elkaar gesproken en genetwerkt over eventuele toekomstige samenwerkingen, onder het genot van een vegetarische maaltijd.





Figuur 2 Dialoogtafel vers bespreking



Figuur 3 Netwerken onder genot van een maaltijd

Resultaten van de Dag

Na de presentaties over de Veda's, de Bijbel de Nobele Qur'an. Gingen we na een korte pauze over op de dialogotafels, waar de verzen besproken werden. De 3 meest gekozen verzen vanuit elke religie werden gekozen. (presentaties te vinden op de websites <http://www.stichtingibs.nl/> / WIHW2018.weebly.com)

Het resultaat daarvan is hier onder te vinden.

We hebben ook even kort gereflecteerd op de gehele bijeenkomst:

1. Te mooi, maar te kort. (mensen kwamen later dan verwacht, dialogotafels was zowiezo voor 50 minuten gepland, nu gereduceerd tot 30)
2. Veel verschillende meningen!
3. wijze van antwoorden
4. het geestelijke/spirituele heeft een saai imago, en is aan het vervagen de materiale zaak begint overhand te krijgen, we moeten toch proberen te onthechten
5. We zijn allemaal een beetje op zoek naar de waarheid
6. Jammer dat niet elke religie voldoende gerepresenteerd was (met name Islam)

Na deze korte reflectie, zijn we overgegaan op een voortreffelijke maaltijd van de lokale ISKCON tempel. Er werd informatie uitgewisseld over de komen cursus over de bhagvad gita, en het opkomend evenement over vrede in maart als ik het goed heb.

Resultaat van dialogotafels:

Vers 1 Veda's (Veda betekent kennis): Rig Veda 3.31.1

Zowel de zoon als de dochter heeft evenveel recht op de erfenis van de vader. (besproken)

1. Mannen en vrouwen zijn gelijk. In de praktijk is het anders
2. Vele stromingen en geschriften, welk pad volg je dan?
3. Trap is als voorbeeld genomen, je klimt op tot allerhoogste
4. Voor ieder is er een pad
5. Arya Samaj: bewuste kracht = God. Niet tastbaar geen beelden. wetenschap is belangrijk
6. Volgelingen van Vishnu: liefde voor alle verzen
7. "Hindoe" is een predikaat die westerse mensen opleggen, het komt niet voor in de Veda's
8. Oudste zoon had alleen recht op erfdeel (Jodendom)
9. Mooi tekst – gelijkheid -> in praktijk is het anders
10. God de vader is onpartijdig

Vers 2 Bijbel: **Matteus 19:4-6**

'Maar Jezus zei: Jullie weten best dat God bij de schepping een man en een vrouw maakte. En God zei erbij: Een man blijft niet bij zijn vader en moeder. Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal een. Ze zijn niet langer twee, maar ze zijn samen een geheel. En wat God bij elkaar brengt, mag een mens niet scheiden.'

(besproken)

1. Waaruit blijkt dat jullie weten (best) dat God...? 1^e regel
2. Het christendom komt uit het Joden dom
3. Vraag: komt scheidingen voor bij de katholieken?
4. Vraag: wat gebeurt er met de vrouw?
5. Antw? Komt uit de jodendom

6. **God zei erbij: een man, blijf niet bij zijn vader + moeder. Staat geschreven in de Torah.**
7. Heiligheid van het Huwelijk, kinderen de dupe van de scheiding
8. **Het is een vedisch concept. Allen God kan je scheiden. In de ISKCON mag je niet scheiden, maar in de praktijk komt het wel voor. In de RK komt het ook voor.**
 Veda: Oorzaak -> gevolg.
 moeder/vader blijven is niet de wil van God, maar is karma
 Veda: vrije wil, niet de wil van God. Elke beslissing heeft reactie.
 Streven naar zelfde doel -> Liefde, waarheid
 Boek over:
 overeenkomsten tussen religien, URI is soortgelijk
 Je mag zelf doen wat je wilt
 Eigen verantwoordelijkheid.

Vers 1 Nobele Qur'an: **Soerah 4 de Vrouwen: Ayat 34**

De mannen zijn de onderhouders van de vrouwen, omdat Allah de één boven de ander heeft bevoorrecht, en omdat zij van hun bezittingen uitgeven (om de vrouwen te onderhouden). Zodoende zijn de rechtschape vrouwen gehoorzaam, en waken zij in de afwezigheid (van hun echtgenoten) over dat wat Allah (hun) opdraagt om over te waken. En degenen waarvan jullie weerspanning vrezen, vermaan hen, weiger het bed met hen te delen en sla hen. Als zij jullie vervolgens gehoorzamen, bega dan geen onrecht tegen hen. Waarlijk, Allah is Meest Verheven, Meest Groot. (Besproken)

1. Belang van de vertaling => context heel belangrijk
2. GEEN overspel in alle religies (vrouwen, mannen)
3. Weerspanning: opstandig
4. **In de Veda's wordt gezegd: menswaardige beslissing**
 vrouw is kracht: Godin van het Geluk
 Hoe zit het dan met verkrachtingen in India
 Overheersing van Moghuls, Christenen en de Britten heeft India heel erg verscheurd.
5. **Mannen hebben de voorrecht komt uit het versje uit?**
6. **Onderdanigheid van de vrouw!!**
7. **Slaan; is het een pedagogische tik of mishandeling?**



Bart ten Broek, voorzitter

Yadin Karabulut, penningmeester

p/a Beeklaan 167, 2562 AD den Haag